



Protestantse Gemeente
'De Goede Herder'
Gemeente van Bijzondere Aard i.o.

ZONDAGSBRIEF 'DE GOEDE HERDER'

1^{ste} jaargang, nr. 29; 27 juli 2025

www.goedeherder-assen.nl

Voorganger: ds. R. Koopmans

ORDE VAN DIENST 27 juli 2025

Zesde zondag van de zomer

Woord van welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: Samen in de naam (Hemelhoog 399, zie Liedblad)

Stil gebed, votum en groet

Zingen staande Klein Gloria: NLB 195

Inleiding op de dienst

Gebed

Apostolische vermaning: Colossenzen 2: 6-7 (NBV21)

Zingen: Laten wij zingend deze dag beginnen (NLB 212)

Kindermoment

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: 1 Samuël 7: 2-14 (NBV21)

Zingen: Psalm 3

Schriftlezing: Lucas 11: 1-13 (NBV21)

Zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van God (Hemelhoog 88: 1 en 3, zie Liedblad)

Prediking

Orgelspel

Zingen: NLB 869: 1, 4, 6

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie Goede Herder

2. Kerk en eredienst

Zingen slotlied, staande: God heeft mij zijn Zoon gegeven (Hemelhoog 355, zie Liedblad)

Zending en Zegen

Zingen: NLB 415: 3

Voorbede:

Gemeenteleden kunnen voor de dienst hun gebedsintenties op papier inleveren bij de dienstdoende ambtsdrager. Deze neemt ze mee naar de consistorie. Het is gebruikelijk dat de predikant, in overleg met de ambtsdragers, de opgeschreven intenties meeneemt in de voorbede.

Koffie:

Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.

Gezocht:

Versterking van het **'Bloemen' Team** om 1x in de 4 of 5 weken een bijdrage te leveren voor de bloemen, die in de eredienst op de tafel staan en die na de dienst aan gemeenteleden, die een bloemetje verdienen, bezorgd worden.

Pastoraat:

Hebt u behoefte aan pastorale zorg, dan is dat mogelijk. Een mailtje sturen naar a.nieuwenhuijzen@goedeherder-assen.nl of een telefoontje naar 06-44191814.

Komende diensten:

03-08-2025 11.15 uur: ds. A. Verbeek, Assen

10-08-2025 11.15 uur: ds. R. Koopmans, Assen

17-08-2025 11.15 uur: ds. R. Koopmans, Assen

24-08-2025 11:15 uur: ds. G. Gardenier uit Beilen

Middagpauzedienst Bethelkerk: Woensdag 30 juli a.s. hoopt voor te gaan Ds. A. van Harten-Tip; organist is Marnix Onrust. Aanvang: 12.30 uur

Kopij: Voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren vóór donderdag 31 juli 2025 18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl

Diaconie

Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 0112 0986 49

Kerk en Eredienst

LIEDBLAD bij de dienst van Zondag 27 juli 2025.

Als aanvangslied zingen we: Samen in de naam van Jezus (Hemelhoog 399)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is,
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Na de tweede lezing: Zoek eerst het koninkrijk (Hemelhoog 88: 1 en 3)

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja!

Bid en u zal gegeven zijn, zoek en gij zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja!

Als slotlied: God heeft mij zijn Zoon gegeven (Hemelhoog 355)

God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren
heeft mij God in Hem verkoren,
eer zijn Woord met scheppersmacht
dit heelal tot aanzijn bracht.

Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mij heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden;
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.