



Protestantse Gemeente
van bijzondere aard
'De Goede Herder'

ZONDAGSBRIEF 'DE GOEDE HERDER'

2^e jaargang, nr. 11; 15 maart 2026

www.goedeherder-assen.nl

Voorganger: ds. R. Koopmans

ORDE VAN DIENST 15 maart 2026

4e zondag in de Veertigdagentijd; Openbare Belijdenis van het Geloof

Thema: 'Groeigroep'

Woord van welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 122: 1 en 2

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 122: 3

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: NLB 546

Kindermoment

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Efesiërs 5: 8-20 (NBV21)

Zingen: Ontwaakt gij die slaapt (Liedboek '73 Gezang 462: 1 en 4, zie Liedblad)

Schriftlezing: Johannes 9: 1-7, 13-17 (NBV21)

Zingen: De blinde ziet zijn ogen uit (Liefste Lied van Overzee I nr. 13, zie Liedblad)

Prediking

Orgelspel

Zingen, staande: Heer, U bent mijn leven (Hemelhoog 479, zie Liedblad)

Openbare Belijdenis van het Geloof

Zingen, staande: Ik zal er zijn (Hemelhoog 460, zie Liedblad)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Kerk in Actie Moldavië; 2. Kerk en eredienst

Zingen slotlied, staande: Laat m' in U blijven (Hemelhoog 233, zie Liedblad)

Zegen en Zingen: NLB 415: 3

Openbare Belijdenis

In deze dienst doen 2 mensen openbare belijdenis van het geloof.

Koffie: Na afloop van de dienst kunnen wij elkaar ontmoeten bij koffie of thee.

Komende diensten:

22-03-2026 11.30 uur: ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden

29-03-2026 11.30 uur: drs. J.W. Bassie, Groningen

02-04-2026 19.30 uur: ds. G. Op 't Hof, Siddeburen, viering Heilig Avondmaal

05-04-2026 11.30 uur: ds. R. Koopmans, Pasen, mmv. koor El Elohim

Middagpauzedienst Bethelkerk: Komende woensdag 18 maart hoopt voor te gaan dhr. G.J. van Enk, organist is Henk Mooibroek. De dienst begint om 12.30 uur.

Gemeente Groei Groep

Vanmiddag is er voor iedereen in onze gemeente (jong en oud) een gezellige middag. Na de koffie beginnen we met een lunch van alle meegenomen maaltijden. Die worden in buffetvorm neergezet zodat we van alle meegenomen maaltijden kunnen proeven. Na de lunch vertrekken we voor een wandeling of doen we wat spelletjes samen in de bijzalen. Rond 15.00/15.30 uur gaan we weer huiswaarts.

Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen zijn daardoor extra kwetsbaar. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

Vooraankondiging

Op donderdagavond 16 april hebben we weer een gemeenteavond (aanvang 19.30 uur). Nadere informatie volgt.

Herhaal-oproep voor het gezamenlijk schoonmaken van de Kerk.

In de gesprekken met de kerkenraad van de NGK hebben we aangegeven dat wij als Goede Herder gemeente ook ons steentje bij willen dragen voor het schoonhouden van het kerkgebouw. We vragen of er mensen zijn die mee willen helpen. Er zijn ongeveer 5 personen nodig, voor de middag 1 persoon, voor de avond 1 persoon en voor de morgen zijn 3 personen nodig. Het is een rooster waarin je 1x per 6 weken ingezet gaat worden met schoonmakenwerkzaamheden.

Aanmelden lid 'Goede Herder': Als u zich wilt aanmelden als lid van de Protestantse Gemeente 'de Goede Herder', dan kan dat via de website: www.goedeherder-assen.nl
U kunt zich ook wenden tot één van de leden van de kerkenraad.

Kopij voor de zondagsbrief van 22 maart graag inleveren vóór donderdag 19 maart a.s. 18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl

Diaconie



Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 01120986 49

Kerk en Eredienst



Liedblad bij de dienst van 15 maart 2026

Na de 1^e lezing: **Ontwaak, gij die slaapt** (Liedboek '73 Gezang 462: 1 en 4)

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doên,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodslaap ontzezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
'Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doên!'
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

Na de 2^e lezing: **De blinde ziet zijn ogen uit** (Het liefste lied van overzee deel 1 nr. 13)

De blinde ziet zijn ogen uit,
De sprakeloze zingt nu luid
zijn lied, waarop een ieders voet
wel dansen moet.

Het lover zingt, houdt open hof.
De aarde tintelt van Gods lof.
De vrede wordt voluit gevierd
door mens en dier.

Dan is de nacht ons als de dag
want God woont mij ons. Zijn gezag
bestraalt ons met het volle licht
van zijn gezicht.

Hij komt! Zijn weg door de woestijn
gaat over rozen. Dit festijn
slaat bronnen in het dorre zand
van hogerhand.

Dit is de dag dat wordt onthuld
hoe vrede heel de aarde vult.
Een regen van barmhartigheid
bevloeit de tijd.

Na de preek, als geloofsbelijdenis: **Heer, U bent mijn leven** (Hemelhoog 479)

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is mijn pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,
één met God de Vader en verenigd met Uw volk,
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in Uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samenbracht.
En op duizend wegen zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Na de openbare belijdenis: Ik zal er zijn (Hemelhoog 460)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is: 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U zie mij ziet.

*Refr. 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

Uw toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

*Refr. 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

Als slotlied: Laat m' in U blijven, groeien, bloeien (Liedboek '73 Gezang 78)

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid, meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Nee Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf d' Uwe altijd, blijft Gij de mijn!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.